

DE HETE PASSIE VAN BUENOS AIRES

Buenos Aires is hot. En goed *hot* ook. De stad wordt wel 'het Parijs van Zuid-Amerika' genoemd. Je hebt er alles: aangenaam klimaat, cultuur, luxe, wild nachtleven, overkill aan biefstukken én de mooiste vrouwen. Dit alles overgoten met een sexy latin sausje. Wij zeggen: boeken maar!

TO DO

La Casa Rosada Het roze paleis, waar Evita Perón vanaf haar balkon het volk toesprak, ligt aan het Plaza de Mayo. Laten we zeggen dat ze een slechtere plek had kunnen kiezen. Overal prachtige palmen, tuinen, centraal een standbeeld, en omgeven door historische gebouwen. In La Casa bevindt zich een museum met meubels en voorwerpen uit het koloniale verleden. Inderdaad, da's erg cultureel verantwoord.

Tangoshow Geen *to do*, maar een *must do*. Wij tippen tangobar El Viejo Almacén, gelegen in een fraai huis op de hoek van de straten Balcarce en Avenida Independencia. Boek een geheel verzorgde avond met voorstelling, diner en drank. Fascinerend voetenwerk, opwindende lichaamstaal, strakke korte jurkjes met hoge split en eronder... hoge hakken. Zelf dansen? Neem dan eerst een lesje voordat de teen van een charmante dame per ongeluk verplettert wordt, bij La Escuela del Tango in de straat San José nr. 364.

La Bombonera De thuishaven van de club van Diego Armando Maradona, Boca Juniors, moet je als voetballiefhebber gezien hebben. De bijnaam betekent 'de bonbondoos' en is te danken aan de aparte vorm van het stadion, dat ligt in de volkswijk La Boca. De clubkleuren zijn trouwens te danken aan een Zweedse boot. Toen die gekozen moesten

worden, besloten de oprichters zich te baseren op de vlag van de eerst voorbijvarende boot. Die kwam uit Zweden, vandaar dat het geel-blauw werd.

Dorp voor de doden Het kerkhof Recoleta is de begraafplaats van de welgestelde burgers. Verwacht hier geen grafstenen, nee, men heeft hier zijn eigen 'huis'. Hoe belangrijker de overledene, hoe imposanter zijn huis. Een beetje luguber, maar zeer bijzonder en groot genoeg om een uurtje of twee rond te dwalen. Trekpleister is het graf van Evita Perón.

TO DRINK & TO EAT

Million Voor de carnivoor! Alle jacht- en oerinstincten komen bovendrijven in dit chique restaurant. De Argentijnse keuken is sowieso een feest van rood vlees. Wat een immens grote biefstukken in dit land! Na het diner aan de bar bijkomen met een goede cocktail. Adres: Parana 1048 (centro).

Sucre Ook in deze loungey hotspot van chef Fernando Trocca draait het om de grill en de steaks. Alhoewel, ook de wodka-ijs-shots mogen er zijn. Goede bar, lekkere sfeer. Te vinden in de hippe uitgaansbuurt van Belgrano. Adres: Sucre 676 (Belgrano).

Casa Cruz Hier hangen alle BA'ers rond. Eén van de duurdere restaurant van de stad, al zegt dat niets met prijzen voor een hoofdmenu van een euro of tien. Met



zijn donkere en moderne interieur heeft Casa Cruz wel iets nachtclubachtigs. Adres: Uriarte 1658 (Palermo).

TO SLEEP

Home Hotel In 2006 verkozen tot één van de beste hotels ter wereld. De dochters van president Bush hebben hier vorig jaar overnacht. Ligt midden in de trendy wijk Palermo. Weinig opwindend interieur, maar uitstekende service. Adres: Honduras 5860 (Palermo).

Loderick (Rick's place) Alleen voor degenen die een geheim kunnen bewaren. Niemand weet namelijk dat dit een hotel is; het staat niet als zodanig te boek. Dit optrekje is van een Engelse miljonair. Luxeuzere kamers, jacuzzi op het dakterras. Het hotel is vernoemd naar de hond van de eigenaar: Rick. Adres: Defensa 615 (San Telmo). I'net: www.loderick.com

Malabia House Een monumentale sfeer en refreshing modern design ineen? Dit historische gebouw herbergt de éérste design Bed & Breakfast van Argentinië. Ligt in het hart van het oude gedeelte van de wijk Palermo. Adres: Malabia 1555 (Palermo).

TO CLUB

Club 69 Iedere donderdag is het feest in The Roxy Club. Erg sexy. Let op de wervelende shows, inclusief verentooien en soms wat stijlvol naakt. Dit is dé plek om helemaal los te gaan. Gruwelijk misdragen? Geen probleem. Binnen is het zo donker dat niemand de volgende dag zal worden herkend. Adres: Federico Lacroze 3455, esquina Alvarez (Palermo).

Crobar Een mengelmoes van alle soorten muziek en alle soorten mensen. Jong, oud, rock, house; voor ieder wat wils. Met glimmende discoballen en een lekker ontspannen sfeertje. Adres: Paseo de la Infanta (Palermo).

Jet Lounge Hotste en meeste chique club van Buenos Aires. Hier komen de mooiste vrouwen en daar wordt champagne op gedronken tot vroeg in de morgen. *Very classy*. Adres: Rafael Obligado 4861 (Costanera Norte).



KLEIN EUROPA

Parijs, Rome, Madrid en Milaan waren de inspiratiebronnen toen Buenos Aires eind negentiende eeuw, onder leiding van president Julio Roca, zijn huidige gezicht kreeg. Flanerend over de Avenida de Mayo lijkt het of je over de Gran Vía in Madrid loopt. Op de trappen van operagebouw Teatro Colón waan je je – al is maar heel even – bij La Scala in Milaan. De hoofdstraat, Avenida 9 de Julio, ademt het Champs-Élyséesgevoel van begin vorige eeuw. En dan hebben we natuurlijk nog het herkenningspunt van Buenos Aires: de Obelisk. Een dergelijke grote fallus is tevens terug te vinden in Washington en Parijs. Naast de bouwstijl doet ook de bevolking denken aan dichters bij huis. Argentinië herbergt de meeste Europese migranten van Zuid-Amerika. Zeker tachtig procent is van oorsprong Spaans of Italiaans.

GOEDE LUCHTEN

Met al zijn barok, rococo en art deco heeft Buenos Aires een koninklijk uitstraling. De stad telt veertien miljoen inwoners; 35% van de totale bevolking van Argentinië. Lag het land nog op zijn gat na de economische crisis in 2001, nu is daar niets meer van te merken – behalve dan dat het er extreem goedkoop is. Gevolg: steeds meer buitenlanders bezoeken deze bruisende hoofdstad, waarvan de letterlijke vertaling luidt: *goede luchten*.

IT TAKES TWO TO TANGO

Wang tegen wang, passie, vuur en melancholie, dát is de tango. Geboren – zo omstreeks 1870 – en getogen in Buenos Aires. Hoewel het vroeger als vulgair volksvermaak gezien werd en de 'obscene dans' zelfs verboden werd door de katholieke kerk in Argentinië, heeft de tango overwonnen. En dat wordt ook wel duidelijk bij een bezoek aan de stad. De tango is alom vertegenwoordigd, jong, oud, iedereen leeft zich erin uit. Het wordt gedanst op straat en is werkelijk overal te horen. Ook in clubs komen geregeld tangonummers met een electrobeat eronder voorbij. Kortom, wie de tango niet heeft opgesnoven, is niet in Buenos Aires geweest.

LATE VOGELS

Dat de roots van het land in Zuid-Europa liggen, komt terug in het uur van het avondeten. Dat slaat niet voor 22.00 uur, waarna het clubben pas rond 02.00 uur op gang komt. Argentijnen zijn nu eenmaal niet de snelste en doen alles uitgebreid. Eten, natafelen, uitbuiken, en pas dan wordt het tijd de bloemetjes buiten te zetten. Dat duurt dan wel weer tot minstens een uurtje of zeven in de ochtend.