



Ga je binnenkort naar Gent? Scheur deze pagina uit en neem mee! Sp!ts verzamelde namelijk (bijna) alle hotspots. DOOR YVETTE BAX

## Gent: pittoresk met allure

**“Gent heeft zowel internationale allure als volkse festijnen. Er is altijd wel wat te doen: zo wordt hier bijvoorbeeld het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen gehouden, een jazzfestival, de Gentse Feesten en de Patershol feesten. Daarnaast zijn er veel musea, galleries, tentoonstellingen en kun je hier ook nog eens goed shoppen en lekker eten”, aldus Cecilia Jaime en haar dochter Chaska, die samen zowel een kunstgalerie als een Bed & Breakfast runnen.**

Cecilia is van oorsprong Argentijnse, maar heeft haar hart inmiddels lang en breed verloren aan België - Gent om precies te zijn. Cecilia: „Dat komt ook omdat het een compacte stad is - alles is te belopen. En het is leuk om te wandelen, door de autovrije zones is de ganse stad gemakkelijk te bereiken. En zowel Brugge, Brussel, Antwerpen en de zee liggen op nog geen uur rijden, het is dus een perfecte uitvalsbasis.”

In Gent struikel je over de historische gebouwen, kerken en pittoreske straatjes en grachten. Met een beetje fantasie zou je je zomaar in de Middel-

eeuwen kunnen wanen. Maar we willen naast cultuur en historie opsnuiven natuurlijk ook gewoon lekker shoppen, eten, drinken en vertier. We vragen wat locals naar hun hotspots, te beginnen bij Cecilia. „Mijn favoriete hotspots zijn onder meer: **Essentiel**, in de Henegouwenstraat. Deze kledingwinkel brengt mij altijd in een goed humeur, door zijn kleurrijke stoffen en speelse accessoires. Inspiratie doe ik graag op bij **Twiggy**, in de Notarisstraat. Deze winkel heeft veel mooie merken. Pannenkoeken zijn een echte verwennerij bij **Pannenkoekenhuis Gwenola**, in de Volderstraat - hier moet iedereen op zijn minst één keer gegeten hebben. Ze serveren er traditionele Bretoense pannenkoeken (uit Bretagne dus), en geloof me: die zijn lekker. Verder kun je heel goed eten bij **Brasserie Pakhuis**, in de Schuurkenstraat. Dit restaurant heeft meerdere prijzen gewonnen en krijgt ook een aanbeveling in de Michelinids. Het is gevestigd in een monumentaal pand, en heeft een hippe inrichting. Er komt veel trendy volk, dus het is zien en gezien worden.”



De jonge hipster Juan Duque is altijd op zoek naar leuke, nieuwe hotspots in zijn stad om te ontdekken. Momenteel komt hij graag op deze plekken: „**Hot Club de Gand** op de Groentenmarkt is een klein bruin café, waar vaak live

jazz-muziek wordt gespeeld. Het café heeft ook een kleine patio waar je fijn kunt zitten op een warme zomervond. Verder ga ik vaak naar **Café Video** op de Oude Beestenmarkt. Hier worden veel concerten gegeven en er treden internationale dj's op. Ik dineer graag in het **Gouden Hoofd**, in de Slachthuisstraat. Dit restaurant heeft weliswaar een Vlaamse keuken, maar hun spaghetti is een klassieker. Mijn toetje eet ik overigens thuis - dat is namelijk overheerlijke chocola van chocolatier Nicolas Vanaise, zijn shop **Yuzu** is gevestigd in de Walpoortstraat. Hij maakt prachtig ontworpen chocolaatjes en pralines: met Japanse ingrediënten en een fantastische smaaksensatie. Hier koop ik ook vaak chocola als kado voor vrienden of familie. Want iedereen is er dol op.”

Genoeg hotspots om een weekendje Gent mee te vullen, dachten we zo. Al hebben we nog wel een laatste - misschien wel belangrijkste - tip, speciaal voor het vrouwvolk: trek geen naaldhakken aan! (Tenzij je graag een kinderpopje kust natuurlijk.)

### Onze eigen favorieten

En dan hebben we natuurlijk ook nog onze eigen favorieten, komen ze.

#### Favoriet hotel

Het unieke, exclusieve Hotel Verhaegen is gevestigd in een 17e eeuwse monumentaal pand, en telt slechts vijf kamers. Het hotel staat vol moderne kunst, antiek en curiosa - bijna alsof je in een museum slaapt. Het wordt gerund door de zeer vriendelijke binnenhuisarchitecten Marc en Jan - waar je op zijn Vlaams gezegd 'een gezellig babbelke mee kunt slaan'. [www.hotelverhaegen.com](http://www.hotelverhaegen.com)

#### Favoriet restaurant

In Coeur d'Artichaut tref je geen heel uitgebreide menukaart - maar wat ze serveren, is wel met zeer veel liefde en zorg bereid. Het heeft een strakke, industriële inrichting, goede, pure gerechten, en is populair: zorg er dus voor dat je reserveert. [www.artichaut.be](http://www.artichaut.be)

#### Favoriet winkel

Elke vierkante centimeter in The Fallen Angels is optimaal benut - dat moeten we eigenaresse Isabelle Steel nageven. Je vindt hier: alles wat met pop art te maken heeft, Elvis-prullaria, maria-

beelden, een jesus-pop voor op je dashboard, poppen, beren, speelgoed, kaarten, posters, van alles uit de jaren '50, flamingo's, en nog veel meer. [www.thefallenangels.be](http://www.thefallenangels.be)

#### Favoriete koffie

Te drinken in hipster tentje Simon Say's, in de populaire buurt 'Patershol'. Naast hun fijne koffie hebben ze ook nog eens ontzettend lekkere taartjes. Barista Sander: "Onze worteltaart is al beroemd aan het worden - ik houd zelf niet van taart maar deze eet ik wel, want hij is fantastisch. De taarten worden gebakken door Carol Minor, violiste van de Gentse opera. Het is haar hobby om voor ons taarten te bakken." En oké, eerlijk is eerlijk: we hebben inderdaad nog nooit zo'n lekkere worteltaart gegeten, damn. [www.simon-says.be](http://www.simon-says.be)



Nog niet genoeg hotspots verzameld? Kijk dan voor meer tips op [www.visitgent.be](http://www.visitgent.be)

