



INNEMEND ISRAËL

Israël is een land van uitersten. Van zeeën, woestijnen en eindeloze vlaktes. Van uitgaan en religie, uitbundigheid en conservatisme. Van idealisme, hoop, historie en heiligdom. Van oorlog - waar je overigens totaal niets van merkt als je er op vakantie bent - in de ene uithoek, tot paradijselijke plekken in de andere uithoek. Eén ding is zeker: in Israël is genoeg te beleven.

Lekker bubbelen

Te beginnen in *the bubble*, oftewel, Israël's party city Tel Aviv. Deze stad, gelegen aan de Middellandse Zee, barst van de restaurants, bars en discotheken. En staat bekend om zijn grootse gay scene. Tel Aviv is een waar homo-mekka.

Er wordt iedere dag van de week gefeest alsof niemand werkt en elke dag de laatste kan zijn. Telavivians leven in een 'luchtbel'; ze sluiten hun ogen voor wat er in de rest van het land gebeurt en ze leven er hard op los - zoals in iedere andere hippe bruisende stad. Een paar staptips (die je in principe niet nodig hebt, want je vindt letterlijk op elke straathoek wel een leuk - al dan niet gay - feestje): ga naar de Theatre Club, waar de gay Big Boys en Pop Ring-feestjes gehouden worden (check: www.poprings.co.il), of bezoek de Braziliay Club (waar hysterische feestjes als 'Donna Martin in Disneyland' georganiseerd worden). Niet perse gay maar wel ontzettend leuk is ook de Nanucka Bistro Bar, waar het altijd volle bak en gezellig is. Shop en drink koffie in knusse koffietentjes in hippe straten als Sheinkin street (waar het zien en gezien worden is) en Nachlat Benyamin.

Breng ook een bezoekje aan Jaffa, het oude gedeelte van de stad. De plek waar Jonas (die uit de Bijbel) is opgegeten door de Walvis, om precies te zijn. Hier vind je honderden galerietjes, artiesten en prachtige historische huizen en gebouwen. Honger? Nuttig dan een hapje bij Dr. Shakshuka (Beit Eshel 3), waar je volle borden overheerlijk traditioneel eten voorgeschoteld krijgt.

Tekst en foto's: Yvette Bax

IMPRESSIVE ISRAEL

EN Israel is a country of extremes. Of seas, deserts and endless lowlands. Of going out and religion, exuberance and conservatism. Of idealism, hope, history and sanctuary. Of war - of which you don't notice a thing when you're there on holiday by the way - in one far corner, and divine places in the other corner. One thing is certain; there's plenty to experience in Israel.

Bubbling

To begin in the bubble, in other words, Israel's party city Tel Aviv. This city, situated on the Mediterranean Sea, is bursting with restaurants, bars and discotheques. And is known for its big gay scene. Tel Aviv is a true gay Mecca.

Partying is going on every day of the week as if no one is working and every day could be the last. Telavivians live in a 'bubble'; they close their eyes to what is going on in the rest of the country and live large - as in every other hip fizzing city. A few tips for going out (which you basically don't need, because you'll literally find a fun - gay or not - party on every street corner): go to the Theatre Club, where the gay Big Boys and Pop Ring parties are held (check: www.poprings.co.il), or visit the Braziliay Club (where hysterical parties like 'Donna Martin in Disneyland' are thrown). Not necessarily gay but still a lot of fun is the Nanucka Bistro Bar, where it's always crowded and enjoyable.

Shop and drink coffee in cozy coffee places in hip streets like Sheinkin Street (where

Eilat

Heb je meer zin in een relaxte strandvakantie? Ga dan naar Eilat, helemaal rechts onder in het meest zuidelijke puntje van het land gelegen. In Eilat is het - bijna - gegarandeerd lekker weer (met 359 dagen zon per jaar). Het ligt aan de Rode Zee en aan de woestijn van Avara, en volgens het signaal van je telefoonprovider zelfs in Jordanië (wat er aan grenst, samen met Egypte, dus als je in een reislustige mood bent kan je deze twee landen ook nog even bezoeken).

Eilat heeft een levendige onderwaterwereld; je kunt er prachtig duiken en snorkelen. Zo heb je er het Coral Beach Nature Reserve, met koraalriffen, en het Dolphins Reef waar je met dolfijnen in hun natuurlijke habitat kan zwemmen (maar als je ze aanraakt krijg je waarschijnlijk wel op je donder van je begeleidende gids). Op twintig minuten rijden van Eilat ligt het Timna Park; een schitterende vallei waar je de pilaren van Solomon en honderden meters hoge kliffen vindt. Je kunt er hiken en wandeltochten maken. Om vervolgens weer heerlijk uit te rusten op het strand natuurlijk!

Dobberen in de Dode Zee

Een iets minder fijne (maar des te gezondere) zee om in te zwemmen is de Dode Zee. Deze zee is het laagste punt van de planeet Aarde en ligt maar liefst 419 meter onder de zeespiegel (daar is Nederland niks bij!). Lever je over aan het water en je lijf wordt direct naar de oppervlakte geduwd; een heel aparte ervaring. Zwemmen kun je hier dus niet echt, en al te lang in het water blijven ook niet. Je kunt nog zo heerlijk ontspannen liggen te drijven en dobberen, op een gegeven moment gaat het zout zó in je vel en kleine wondjes bijten (pas op: geschoren oppervlakten blijven zeker ook niet ongedeed) dat je het water wel uit móet. Even bijkomen, jezelf afspoelen, en een kwartiertje later kun je er gewoon weer opnieuw in. Mensen komen

DE DODE ZEE IS HET LAAGSTE PUNT VAN DE AARDE



it's see and be seen) and Nachlat Benyamin.

Also pay a visit to Jaffa, this is the eldest part of the city. The place where Jonas (from the Biblical story) was eaten by the Whale, to be exact. Here you will find hundreds of galleries, artists and beautiful historical houses and buildings. Hungry? Grab a bite at Dr. Shakshuka (Beit Eshel 3), where full plates of delicious traditional food will be served to you.

Eilat

Feel like a more relaxing beach holiday? Then go to Eilat, situated in the bottom right most Southern piece of the country. In Eilat the weather is - almost - guaranteed to be great (with 359 days of sun per year). It's on the Red Sea and on the desert of Avara, and according to the signal of your telephone even in Jordan (which it boarders, together with Egypt, so if you feel like travelling you can also visit these two countries while you're at it).

Eilat has a very lively underwater world; you can dive and snorkel there beautifully. There's the Coral Beach Nature Reserve, with coral reefs, and the Dolphin Reef

van over de gehele wereld hier naartoe om kuren te doen; de Dode Zee schijnt goed te helpen tegen verschillende huidziektes. Soms blijven hun problemen daarna wel maanden of zelfs jaren weg. Na een dagje drijven voelt je huid 's avonds satijnzacht aan, en als je er ook nog wat modder tegenaan gooit blijf je jezelf helemaal aaien.

Jeruzalem

Los van de rest van Israël, los van de rest van de wereld. Terug in de tijd. Dat is Jeruzalem, op slechts een uurtje rijden afstand van Tel Aviv. In Jeruzalem vergeet je waar je gisteren was en waar je morgen naartoe gaat. Ineens sta je middenin het decor van Bijbelse verhalen: op de plek waar Jezus gekruisigd is, bij de Klaagmuur, in de voetstappen van duizenden pelgrims die hier duizenden jaren geleden liepen. Jeruzalem is op zijn zachtst gezegd indrukwekkend. Je proeft de historie, de geschiedenis, het hangt in de lucht en je ademt het in. Deze stad, als capitol (met zo'n 750.000 inwoners) van het beloofde land, kan je niet onberoerd laten. Nergens zijn de contrasten van Israël zo opvallend als in Jeruzalem. Het oude stadscentrum is opgedeeld in vier verschillende wijken: een Joodse, een Arabische, een Christelijke, en een Armeense wijk. Een smeltkroes dus, en dat is een bijzonder gegeven in dit land. Bezoek de Tempelberg, de Klaagmuur, de Arabische moskeeën op de berg Moria, en laat je inspireren door deze stad die een openluchtmuseum van cultuur, archeologie en religie is.

Op slechts een uur rijden van Jeruzalem is de grens met Palestijns grondgebied, dat je met een Europees paspoort mag betreden.



De Klaagmuur

where you can swim with dolphins in their natural habitat (although you probably will get reprimanded by your guide if you touch them). A twenty minutes drive away of Eilat is the Timna Park; a gorgeous valley where you'll find the pillars of Solomon and hundreds of meters of high cliffs. Here you can hike and go for walks. To take a well deserved rest on the beach afterwards of course!

Floating in the Dead Sea

A little less comfortable (yet very healthy) sea to swim in, is the Dead Sea. This sea is the lowest point of the planet Earth; situated 419 meters below sea level (the Netherlands is nothing compared to it!). Surrender yourself to the water and your body is immediately pushed towards the surface; a very unique experience. So you can't really swim here, neither can you stay in the water for too long. Because even though you're having a good time drifting and floating away; at a certain moment the salt will bite into your skin and small wounds (be careful: shaved surfaces don't stay unharmed either) in such a way that you'll have to get out of the water. Unwine, rinse yourself off and get back into the water again fifteen minutes later



Daar kun je bijvoorbeeld Bethlehem bezoeken, de geboorteplaats van Jezus, al zal iedere Israëli je dit afraden om te doen en je waarschuwen dat het gevaarlijk is aan de overkant, maar het oversteken van de grens is slechts een kwestie van het passeren van een controlepost.

Israël is, met al zijn diverse facetten, een land van uitersten. Zowel in geografisch als historisch opzicht. Het is een land met twee, of zelfs meerdere, gezichten. En een land met taboes. Maar misschien juist daarom extra intrigerend...

INEENS STA JE **MIDDENIN** HET DECOR VAN **BIJBELSE VERHALEN**

or so. The Dead Sea is not just a sea, no, it's also a medicine, against all different kinds of skin diseases. People from all over the world come here to take a cure. And sometimes their problems stay away for months, sometimes even years, after this. After a day of floating your skin will feel satin soft at night, and if you also throw some mud on yourself you'll just keep on petting yourself.

Jerusalem

Apart from the rest of Israel, apart from the rest of the world. Back in time. That's Jerusalem, only a one hour drive away from Tel Aviv. You forget where you were yesterday, and where you'll be going tomorrow. Because suddenly you find yourself walking through the scene of many Biblical stories: on the spot where Jesus was crucified, at the Wailing Wall, in the footsteps of thousands of pilgrims who walked here thousands of years ago. Jerusalem is impressive, to say the least. You taste the legends, the history, it's in the air and you breathe it in. This city, as the capitol (with about 750.000 inhabitants) of the promised land, will not leave you unmoved. The contrasts of Israel are nowhere as clear as they are in Jerusalem. The old city centre is divided into four different neighborhoods: a Jewish, an Arabic, a Christian, and an Armenian neighborhood. So a melting pot, and that's an extraordinary fact in this country. Visit the Temple Mount, the Wailing Wall and the Arabic mosques on the Moria mountain, and get inspired by this city that is an open air museum of culture, archeology and religion.

At only an hour's drive from Jerusalem is the border with Palestinian territory. With a European passport you're allowed to enter the area and you'll be able to visit, for instance, Bethlehem, the birthplace of Jesus. Although every Israeli will advise against this and warn you that it's dangerous on the other side; crossing the border is only a matter of passing a checkpoint.

Israel is, in all its different aspects, a country of extremes. In a geographical, as well as a historical way. It's a country with two, or maybe even more, faces. And a country with taboes. But perhaps that's what makes it extra intriguing...

TIPS:

Erheen:

Vlieg in 3,5 uur non-stop met El Al van Amsterdam naar Tel Aviv: www.elal.co.il. (Houd wel rekening met extra tijd die je op de vliegvelden doorbrengt wegens zéér strenge bagage-controles en uitgebreide vragenrondjes als je toevallig stempels in je paspoort hebt van Islamitische landen...)

Let op:

Vraag bij de douane of ze de Israëlische stempels niet in je paspoort plaatsen, maar op een los blaadje. Want met een Israëlische stempel in je paspoort loop je het risico dat je bepaalde Islamitische landen niet meer inkomt.

Logeren:

Het is prima vertoeven in de Prima Hotels. Die vind je in zowel Tel Aviv als Eilat, Jeruzalem en bij de Dode Zee: www.prima.co.il.

Of slaap iets luxer in de heerlijke hotels van Le Meridien (in Eilat of bij de Dode Zee): www.fattal.co.il.

Als je naar Jeruzalem gaat, slaap dan in het Dan Panorama Hotel, met een schitterend uitzicht over de stad: www.danhotels.com.

Going there:

Fly there non-stop with El Al from Amsterdam to Tel Aviv in 3,5 hours: www.elal.co.il. (Take into account the extra time you'll spend on the airports due to very strict luggage controls, and extensive cross examinations when you have stamps in your passport that are from Islamic countries...)

Look out:

Ask customs if they can put the Israeli stamps on a separate piece of paper, instead of in your passport. Because with an Israeli stamp in your passport you run the risk of not being able to enter certain Islamic countries anymore.

Stay:

It's great staying at the Prima Hotels. You'll find them both in Tel Aviv, as in Eilat, Jerusalem and at the Dead Sea: www.prima.co.il.

Or sleep with a bit more luxury at the wonderful hotels of Le Meridien (in Eilat or at the Dead Sea): www.fattal.co.il.

When you go to Jerusalem, then stay at the Dan Panorama Hotel, with a splendid view of the city: www.danhotels.com.